



כשאת איתו

מילים: אייל גולן
לחן: קריאקוס פופודופולוס

פתאום הלכת ממני הלך איתך גם החלום
אל בית ריק חזרתי מכתב השארתי לי
ובו אמרת הכול
כתבת שאת אהבת אותי
שבאמת היית שלי
אך את עצמך מצאת איתו
נתת לו את הכול

אני לבד יושב לי וחושב לי היכן אהבתי
היכן טעיתי מה לא נכון עשיתי
שכך פגעה היא בגאוותי
ואל נא תחפשיני כשאת תביני אני אהיה רחוק
עוד יום עובר לי ורק יותר כואב לי
הלב נשבר לי כשאת איתו

זוכר איך שאהבנו ואת היית לי לאישה
ימים יפים ידענו
איך כך פגעה בי אותה פרידה
רציתי שתהיי שלי שכול הזמן תהיי מולי
עכשיו אני נשרף באש אהבתי

אני לבד יושב לי וחושב לי היכן אהבתי
היכן טעיתי מה לא נכון עשיתי
שכך פגעה היא בגאוותי
ואל נא תחפשיני כשאת תביני אני אהיה רחוק
עוד יום עובר לי ורק יותר כואב לי
הלב נשבר לי כשאת איתו





כשאחר

מילים: נועם חורב
לחן: רותם כהן

כשאחר יסתנוור מהאור שבעינייך
יטעם את הטעם של שמך
יחבק וישתיק בשתי ידיו את כל פחדייך
כשאחר יתעורר לצידך
כשאחר יבין את כוחן של הדמעות
ישבר בצל של בכיך
יתקרב וילחש לך את כל הסודות
כשאחר יאחז בידך

רק אז אני אשבר לאט אצעק בשמך כמעט
כשאחר יתאהב ויגלה אותך
אחכה רק לך גם אם אהיה לבד
כי אינני יכול אינני יכול בלעדייך

כשאחר יקנא לך מרוב אהבה
לאט ישתנה בשבילך
יכאיב לעצמו כשאת קצת עצובה
כשאחר יגור בליבך
כשאחר יבקש אז ברגע מתוק
רק לחיות את חייו לצידך
אז אני אתפרק לבד וקצת רחוק
כשאחר יזדקן לצידך

רק אז אני אשבר לאט אצעק בשמך כמעט
כשאחר יתאהב ויגלה אותך
אחכה רק לך גם אם אהיה לבד
כי אינני יכול אינני יכול בלעדייך





צליל מיתר

מילים ולחן: ירון כהן

עם צליל מיתר שמתנגן
אני חושב עלייך
מרגיש כמה שזה עצוב
להיות כאן בלעדייך
לו רק היית פה
הכל היה אחרת
אצלי כבר כלום לא מובן
אצלי בלב יש סדק

תראי אותי כמו מטורף
שרק רוצה אלייך.
או אולי סתם בחור עיוור
שמדמיין לו את פנייך
וזה קשה שאת פה לא עוברת
אל תאמרי לי שאת לכאן כבר לא חוזרת

לא אל תוותר קבלי אותי אלייך
כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך
תראי אותי כמו ילד שכואב לו
חבקי אותי אני כבר מתמוטט פה

בכל יום שבא והולך
אני שוב קורא אלייך
ומקווה שעוד תמצאי לי מקום
בין זרועותייך
תדעי שכאן יכול להיות אחרת
אל תוותר עלי תאמרי שאת חוזרת

לא אל תוותר קבלי אותי אלייך
כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך
תראי אותי כמו ילד שכואב לו
חבקי אותי אני כבר מתמוטט פה





אלוהי

מילים ולחן: ארקדי דוכין

מה אני עושה פה בלעדייך
אין לי כלום מלבד האהבה
כל הערב מחייג אלייך
את לא עונה

הסתגרתי לי לבד בחדר
כמו משוגע הולך מפה לשם
החיים איבדו כיוון וסדר
אין לי עניין

אלוהי אלוהי אלוהים
אני לא יודע לאן
אלוהי אלוהי אלוהים
אם תתן לי קצת זמן

האורות כבים בחלונות
אנשים חולמים על המחר
לא יכול לישון רוצה לבכות
עצוב לי וקר

ופתאום צלצול ואת בדלת
תתנצל אומרת, מתנצל
את אהבתי ואין אחרת
די לערפל

אלוהי אלוהי אלוהים
אני לא יודע לאן
אלוהי אלוהי אלוהים
אם תתן לי קצת זמן

רק איתך אלך נשוטט בעולם
לא יודע איך, לא יודע לאן
אנגן לך שיר אזמזם פזמון
את אהבתי עד יומי האחרון





לוחמת

מילים ולחן: איציק שמלי

מספרים עלי שאני קצת השתנית
ואומרים שאיבדתי את התמימות
לו רק ידעת את הדרך שעברתי
כדי למצוא לי איזה רגע של שלמות

ולפני עומד אדם שמתבונן לו
ומחפש את השינוי שחל עליו
ולא מוצא דבר מוזר שהשתנה בו
חוץ מהצבע שהחזרת לו ללחייו

יש לי חשק לפעמים, לצעוק חזק אל העולם
על מי את בשבילי, ומה שאת נותנת
יש לך כוח של צבא שלם, אחת נגד כולם
וזה עושה אותך למה שאת לוחמת

אז מספרים עלי שאני קצת השתנית
וזה נכון כי החיוך שב אל פני
פינה שקטה אני אצלך מצאתי
את לי הכל את לי בחירת אהבותי

יש לי חשק לפעמים, לצעוק חזק אל העולם
על מי את בשבילי, ומה שאת נותנת
יש לך כוח של צבא שלם, אחת נגד כולם
וזה עושה אותך למה שאת לוחמת

יש לי חשק לפעמים, לצעוק חזק אל המרומים
במה זכיתי ששלח אותך אלי
את הסיבה שהחיים שלי כבר לא אותם חיים
מהרגע שחדרת אל תוך חיי

יש לך כוח של צבא שלם, אחת נגד כולם
זה עושה אותך ומה שאת לוחמת





אם יש גן עדן

מילים ולחן: דורון מדלי

רגעים
שהכל נשבר בפנים
וכולם אומרים תפילות
ואני מלא קללות

אם יש גן עדן
או מקום מסתור עכשיו
חבקי אותי, את כאבי
וקחי אותי אליו

אמא
אני רוצה בנפש פנימה
לחזור הביתה, אל ביתי
כמו שהיה בילדותי
קורא לך - אמא
אני רוצה בנפש פנימה
לחזור אלי ואל דמותי
שלא אצא מדעתי

אם יש גן עדן
או מקום מסתור עכשיו
קחי אותי אליו

יש רגעים
נגמרות לי המילים
רק הראש מלא תמונות
רעשים ודמיונות

רגעים
נגמרים ההסברים
רק הלב עובד שעות
לכסות את הדמעות

אם יש גן עדן
או מקום מסתור עכשיו
חבקי אותי ואת פצעי
וקחי אותי אליו

אמא
אני רוצה בנפש פנימה
לחזור הביתה, אל ביתי
כמו שהיה בילדותי
קורא לך - אמא
אני רוצה בנפש פנימה
לחזור אלי ואל דמותי
שלא אצא מדעתי

יש רגעים
לא יודע מה עושים
מול עיניים אדומות
מול גבהים ותהומות





ואני קורא לך

מילים ולחן: ארקדי דוכין

השמיים לא בישרו על סערה
גם הים היה רגוע ושקט
כשפגשתי בך לראשונה
השתנו חיי ללא ספק
הציפור שעפה נעצרה
נעתקה לרגע נשימה
כשפגשתי בך לראשונה
יום שבו הפסיקה מלחמה

ואני קורא לך אל תלכי לי
בגרונני עייף ליבי מותש
מעל העיר שלנו קול של אלוהים
עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי
ואני קורא לך אל תלכי לי
גם השמש לא שווה כשאת לא כאן
מעל הים שלנו רוחות ושדים
עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי

מחבק אותך חזק בחלומות
בחיים את לידי קרוב ללב
כשפגשתי בך לראשונה
השתנו בי גם שמחה וגם כאב
והרוח תפסק לה בקרוב
אנשים גם ינשמו אז לרווחה
ונחלוק ביחד בכי צחוק
רעש שקט עצב ושמחה

ואני קורא לך אל תלכי לי
בגרונני עייף ליבי מותש
מעל העיר שלנו קול של אלוהים
עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי
ואני קורא לך אל תלכי לי
גם השמש לא שווה כשאת לא כאן
מעל הים שלנו רוחות ושדים
עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי





הוזה אותך מולי

מילים: יוסי בן דוד
לחן: קריאקוס פופודופולוס

היינו זוג כל כך מושלם, את ואני
והיום כבר לא רואים אחד את השני
לא חבל על שנינו, את זה לא הבנתי
תני לי הזדמנות, אני עייפתי

מה אני עשיתי, מה כבר
העולם מחדיר בי פחד
ואני כבר לא אני
כי את כבר לא איתי

הייתי כה רגוע, עכשיו הלב פצוע
הראש רק בך שקוע, הוזה אותך מולי
תדעי שאת הולכת, הים סוער אין שקט
ורק דמעות זולגות, שוטפות את כל כולי

מה איתך ילדה, אולי ספרי לי
שתיקתך שברה הכל בתוכי
לאהוב אותך לעד נשבעתי
את הדבר הכי יקר לקחת לי

מה אני עשיתי, מה כבר
העולם מחדיר בי פחד
ואני כבר לא אני
כי את כבר לא איתי





דמעות

מילים: זאב נחמה
לחן: זאב נחמה ותמיר קליסקי

פני קטיפה שראיתי
רוך ותמימות של פורקן נעורים
בך לגעת רציתי
ולא היו בך חיים

שמך חקוק על האבן
רק אהבה נשארה לי בלב
את עכשיו בגן עדן
ולי נשאר הכאב

אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות
אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות
הן זולגות אל הקבר החם
יורדות בכל העולם

מלבדך לא היתה לי
אף נערה לא אהבתי לפני
אמונים לך שמרתי
ואשמור לך גם אחרי

פני קטיפה בשמיים
לי מחייכת מבין עננים
את עוצמת עיניים
ומתכסה לך בתכריכים

אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות
אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות
הן זולגות אל הקבר החם
יורדות בכל העולם





מצטער

מילים ולחן: מישה קירקילן

מי ההוא שבא אלייך
הוא כה אוהב את חיוכך
אולי הפעם סתם נשבר לך
את משחקת עם עצמך

ולמה לי אין קצת מזל
לראות אותך יפה בערב
כל כך הרבה יש לי לומר
ואז הכל יהיה בסדר

מצטער על המילים המביכות והכאב
מצטער על שהיית קרובה פגעתני בכ היטב
ולא חשוב לאן תלכי ממני
אני תמיד אהיה שם בשבילך

אני פוחד כשתבואי
לראות אותי אומר סליחה
תראי דמעות שבלי להתבייש יפלו בדרך
ואז אתן לך נשיקה

בואי נברח מכאן לנצח
על מה עוד יש לך לוותר
אם את רוצה נגביר תקצב
ואז אני שוב מצטער

מצטער על המילים המביכות והכאב
מצטער על שהיית קרובה פגעתני בכ היטב
ולא חשוב לאן תלכי ממני
אני תמיד אהיה שם בשבילך

מצטער על שהיית קרובה פגעתני בכ היטב
ולא חשוב לאן תלכי ממני
אני תמיד אהיה שם בשבילך

