

אל"מ במיל' [REDACTED] וסא"ל [REDACTED]  
 מפקדי מרכז האש אוגדת עזה

הנדון: הודעה על סיום התנדבות לשרות מילואים

לאחר עשרות שנים של שירות סדיר, קבע ומילואים הנני להודיעכם, בצער רב ולאחר התחבטויות רבות, על סיום התנדבותי במערך המילואים.

ימים קשים ביותר עוברים על מדינת ישראל. ימים של פילוג, שיסוי, ריב ומדון, כשאחים, כולל אחים לנשק, ניצבים משני צדי המתרס ובטוחים, כל אחד, כי דרכו ואמונתו הם אלו שייטיבו עם המדינה.

למרבה הצער, הדבק והסולידריות שחיברו בינינו במשך עשרות השנים מאז קום המדינה הלך ונחלש בשנים האחרונות, ובחצי השנה האחרונה נותץ לרסיסים בידי נבחרי הציבור ובידי הממשלה הנוכחית.

את כל שנות שירותי ביצעתי מתוך תחושת שליחות עמוקה, מחוייבות אדירה והשקעה אין סופית. מאז תחילת שירותי כחייל, ממשיך בהיותי מפקד צוות תומ"ת, קצין ומסו"ל בקבע בגדוד 55, ועד לתפקידי האחרון במערך העמדה כמפקד גדוד [REDACTED] 7 במילואים, הקפדתי כל השנים להעביר לחברי ולפקודיי, לרבות הקתמ"ר הנוכחי, את החשיבות הרבה והערך שלא יסולא בפז שיש לשירות הצבאי, לרבות ובפרט במערך המילואים, את עובדת היותו של צה"ל כור היתוך של החברה הישראלית, העומד מעל לכל מחלוקת, ואת ההפרדה שחובה לבצע בין דעות פוליטיות לבין הנכונות למלא את המשימות הצבאיות.

עם זאת, וכפי שאמרתי, אנו ניצבים בפני איום קיומי, אמיתי ומהותי לדמותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ליברלית, סובלנית, מפותחת ומוסרית.

בימים אלו, כשהממשלה הנוכחית שכחה כי דמוקרטיה היא בראש ובראשונה שלטון העם למען העם, ורק לאחר מכן באמצעות הרוב, בימים בהם עריצות הרוב שלטת, נבערים הקוראים לעצמם נבחרי ציבור מכניס אותי ואת חבריי בוגדים ואנרכיסטים, רובם מעולם לא החזיקו נשק או סיכנו את חייהם בשדה הקרב, בימים בהם היושבים במסדרונות השלטון לא עושים ופועלים לטובת העם כולו אלא רק למגזר אותו הם מייצגים ובדרך רומסים את כל השאר, בתקופה בה מתקבלות החלטות הזויות שישפיעו על עתיד ילדינו ונכדינו ויידונו אותם לעליבות, למחסור, לבערות, לחוסר סובלנות, לשנאת השונה והאחר, ובאופן כללי לכל מה שמנוגד לפלא שבנינו יחד במדינת ישראל, החלטתי לקחת אחריות, כפי שעשיתי בכל שנות שירותי, ולהגיד **"די, לא עוד!"**

על אף הקושי הרב בצעד הדרמטי של הכרזה על סיום ההתנדבות לשרות במילואים, ועל אף ההכרה כי צעד זה יכול להיות בלתי הפיך, קרי יש סיכוי שבשוך סערת הקרב, וכשההפיכה המשטרית לשינוי דמותה של המדינה תכשל, יכול ולא אוכל לחזור לבית החדש והחם באוגדת עזה, שאליו הצטרפתי בשנתיים האחרונות, ואני כה מוקיר ואוהב, על אף כל אלו גמרתי אומר לבצע את הצעד הזה, מתוך תקווה שכמוני יעשו שאר המתנדבים, חבריי לנשק וכל מי שמדינת ישראל הדמוקרטית, הליברלית, הסובלנית, המפותחת והמוסרית יקרה לליבו.

אינני קורא למרד ואינני קורא לסרבנות! הפסקת ההתנדבות היא הכרזה אישית שלי הנובעת דווקא מתוך הכרה בחשיבותו הרבה של צה"ל לקיומה של מדינת ישראל. כולי תקווה שצעד זה, שלי ושל חבריי לנשק, יכריח את נבחרי העם לחזור למסלול השפיות, לאיחוי הקרעים בחברה בישראל, לשיח מכבד ולקבלת החלטות שהמוטו המנחה אותן הוא טובת המדינה ואזרחיה.

למכתב זה מצטרף חברי, רס"ן ש [REDACTED]

בברכה,

סא"ל ד [REDACTED]

רס"ן ש [REDACTED]